



Sprokkelblad

Nr. 5 – 17 dec. '20

Ook dit schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers het Sprokkelblad via Ouderportaal.

Van de directie

Terugblik 2020

Vorige jaar rond deze tijd had bijna niemand nog van Corona gehoord. Ja, het was iets in China, een virus in Wuhan. Een jaar geleden wist niemand dat dit virus zo'n grote stempel zou drukken op het leven van zoveel mensen over de hele wereld.

Vorig jaar rond deze tijd ging onze oudste dochter Mijke haar dromen achterna. Ze stond op het punt om naar India af te reizen om daar stage haar te beginnen op een Internationale school in Bangalore. Onze jongste dochter Fleur zat in haar laatste jaar van de middelbare school en zou examenen doen met alle feestjes die daarbij horen en een groots gala als afsluiting van een belangrijke periode van haar leven.

Vorig jaar rond deze tijd hadden we als gezin een paar feestjes in het verschiet. Onze jongste dochter werd 18, mijn man Emiel werd 50 en samen zijn we ondertussen 20 jaar getrouwd. Reden genoeg voor een paar feestjes dacht ik zo.

Vorig jaar om deze tijd werkte ik in Boekel als coördinator 7-13 voor onderwijs & opvang. Na 25 jaar bij Stichting Signum in Den Bosch gewerkt te hebben had ik een stap gezet naar iets nieuws, naar iets anders.

Niets wees erop dat het allemaal zo anders zou lopen.

Met de komst van Corona kwam het onderwijs op afstand, draaide de opvang overuren, kregen we de anderhalve meter maatschappij, de mondkapjesplicht, werd desinfectie onmisbaar, kregen we huidhonger, legden we raamvisites af, reden we massaal door de teststraat, hielden we een blokjesverjaardag, gingen we in thuisquarantaine en kregen we last van hoestschaamte. Wie had dit toch ooit kunnen bedenken?

'Negatief is het meest positieve woord van 2020' zag ik op een poster van Loesje staan.

Ik besef dat ik me enorm gelukkig mag prijzen. Wij hebben in ons gezin en onze familie in deze periode geen verlies geleden, dit in tegenstelling tot zoveel andere mensen. Mijn hart gaat uit naar al die mensen voor wie dit jaar een jaar was van eenzaamheid, van angst, van zorgen, van verdriet of gemis.

Met een vaccin dat bijna voorhanden is hoop ik dat 2021 een jaar zal zijn van samenzijn, van verder dan de poort, van elkaar weer een hand kunnen geven, van her-ontmoeten, van face to face zonder afstand en zonder angst voor aanraking en nabijheid.

Namens het team van de Klimboom wens ik iedereen in de Rips een hele fijne vakantie. Maak iets moois van de laatste dagen van 2020. Zorg voor jezelf en voor elkaar! Blijf gezond en geniet van wat er is.

Vriendelijke groet,
Monique Peeters



Kinderdagverblijf en Peuterwerk:

Geen berichten



Groep 1-2-3

Kerst in groep 1-2-3

Momenteel zijn we in de kerstsferen in groep 1-2-3. Er wordt gewerkt, geleerd en lezen over de kerst. In de diverse speelwerkplaatsen zijn de kinderen druk met allerlei taken. In de letterwerkplaats worden kerstkaarten gemaakt en deze worden in de brievenbus in de klas gedaan. In de bouwplaats maken kinderen een kerstboom met blokken en versieren deze met slingers. In de themaplaats wordt de tafel gedekt voor het kerstfeest en in de huisplaats worden de huisjes echte kersthuisjes. Bekijk de foto's voor een sfeerimpressie.



Groep 4-5

Regels en afspraken

In de klas hebben we het gehad over het verschil tussen regels en afspraken. Ook hebben we de afspraken die begin van het jaar zijn gemaakt nog eens besproken. Elke week staat een afspraak centraal. Die week gaan we dan extra letten op die afspraak. De andere afspraken blijven natuurlijk ook belangrijk, maar deze in het bijzonder. Daarnaast werken wij met Clasdojo. Dit is een beloningsysteem waarin we vooral op een positieve manier willen kijken naar wat er allemaal al goed gaat in de klas.



Schrijven

Deze week hebben de leerlingen in de klas in hun schrijfschrift gewerkt met op de achtergrond rustige muziek. Alle leerlingen hebben allemaal erg hun best gedaan. En het resultaat mocht er zijn!

Mindmappen

De leerlingen hebben geleerd hoe je tekst kunt Mindmappen en waarom dat handig is. In tweetallen hebben ze dit geoefend. Knap hoor! In de toekomst gaan we dit nog wel vaker oefenen.

Groep 6

I.P.C. - Chocolade

Op maandag 14 december hebben we ons thema Chocolade op een feestelijke wijze afgerond in de klas. De kinderen hebben geprobeerd om zelf pure chocolade te maken. Ze hebben een lied geleerd over chocola van meester Harrie en er is gekeken naar de film: Sjakie en de chocoladefabriek.





's Middags was er ook nog een spreker in de klas. Ferry Klokgieter kwam vertellen over zijn werk bij de Mars-fabriek en ook vertelde hij met mooie materialen hoe chocolade werd gemaakt en hoe cacao groeit. De kinderen hebben allemaal een échte cacaoboon meegekregen naar huis. (deze was echter niet eetbaar vanwege de houdbaarheid die al was verstreken)
Het was een erg fijne chocoladedag.

Groep 7-8

IPC

Bij IPC zijn we een nieuw thema gestart: wat als het jou overkomt. Tijdens dit thema zijn we op zoek gegaan naar informatie over de Tweede Wereldoorlog. We hebben een tijdlijn gemaakt en alle kinderen hebben in groepjes een presentatie gemaakt over een onderdeel van de tijdlijn.

Taal

We hebben het thema taal geluk afgesloten met het schrijven van een rondeel. Eerst hebben we diverse soorten gedichten bekeken zoals een elfje, een haiku, een naamgedicht en een rondeel. Bij een rondeel zijn regel 1, 4 en 7 hetzelfde en regel 2 en 8 zijn hetzelfde.

Dit gedicht is geschreven door iemand uit onze klas.

1. Ik word gelukkig van voetbal.
2. De bal die iemand in het doel schiet.
3. De bal schop je lekker hard.
4. Ik word gelukkig van voetbal.
5. De adrenaline als je scoort.
6. Een overwinningdانسje erbij.
7. Ik word gelukkig van voetbal.
8. De bal die iemand in het doel schiet.



Voorleeswedstrijd

3 december waren de voorrondes in de eigen klas. Acht kinderen hebben een stukje voorgelezen. De andere kinderen uit de klas waren de jury. Na deze ronde waren er nog drie kinderen over. Zij hebben 10 december voorgelezen in de schoolfinale. De kinderen vonden het erg spannend, maar ze hadden het super goed gedaan. Elke is de voorleeskampioen geworden van De Klimboom.

Diverse berichten:

Bericht van de oudervereniging

We hebben net de organisatie van het sinterklaasfeest achter de rug en zijn druk in de weer met de organisatie van de kerstviering. En voor dit schooljaar staan er nog meer leuke dagen op het programma waar wij, als oudervereniging, onze handen voor uit de mouwen mogen steken. Dit kunnen we niet doen zonder een financiële bijdrage van alle ouders. Begin december hebben jullie allemaal de factuur voor de ouderbijdrage ontvangen via het ouderportaal. Denken jullie eraan om voor 31 december 2020 dit bedrag over te maken? Het rekeningnummer en het bedrag kun je op de factuur vinden. Ontvang je liever een betaalverzoek? Stuur dan een berichtje naar Lizette van Sleuwen of Evy Huvenaars. Namens jullie kinderen: alvast bedankt allemaal! Als laatste willen we jullie allemaal hele fijne dagen toewensen en een gezond 2021.

Berichten voor het Sprokkelblad

Aan het einde van elk maand verschijnt een nieuwe uitgave van het Sprokkelblad. Karin Verschuren, ouder van onze school, zorgt voor de samenstelling ervan. U kunt uw berichten sturen aan verschurenkarin@gmail.com.

Voor de volgende uitgave moeten deze **uiterlijk 22 januari** digitaal binnen zijn.

Agenda

Za. 19 dec. t/m zo. 3 jan. '21
Woensdag 20 januari
Vrijdag 12 februari
Ma. 15 febr. t/m zo 21 febr.
Ma 22 febr. t/m vrij 26 febr.

Kerstvakantie
Start Nationale voorleesdagen
Carnavalsviering
Voorjaarsvakantie
Kinkweek



Het team van De Klimboom wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2021!!